

1 KOR. 6:9-20. GODS RECHTSZAAK

Ds. R. D. Anderson, v.d.m. te Katwijk

De Korintiërs lijken veel ervaring met rechtszaken te hebben gehad. Paulus spreekt al in het begin van dit hoofdstuk over meerdere rechtszaken die gemeenteleden voerden tegen elkaar! Op deze praktijk heeft hij flinke kritiek gehad. En als het over rechtszaken gaat is er Eén die rechtszaken te voeren heeft, namelijk God zelf. De Korintiërs moeten zich niet vergissen. Mensen die in zonde leven komen niet in Gods koninkrijk. Punt. En om dat nog eens duidelijk te onderstrepen geeft Paulus een lijst van tien zondaars die buiten Gods rijk blijven. Omdat een aantal termen die Paulus gebruikt nogal onduidelijk zijn in de vertaling geef ik enkele toelichtende omschrijvingen:

1. ontuchtplegers (“ontucht” betekent hier seksuele zonde in het algemeen, dus ‘mensen die leven in seksuele zonde’ in welke vorm dan ook)
2. afgodendienaars (mensen die heidense tempels bezoeken of huisgoden vereren)
3. overspeligen (mensen die vreemdgaan)
4. schandknappen (lett. “zachten”, dat wil zeggen [meestal jong] verwijfde mannen die de vrouwenrol spelen in een homoseksuele relatie)
5. knapenschenders (lett. “mannenliggers”, dat wil zeggen degenen die de mannenrol spelen in een homoseksuele relatie)
6. dieven
7. geldwolven (mensen die gierig zijn)
8. dronkaards
9. lasteraars
10. uitbuiters (mensen die anderen plunderen)

De boodschap is duidelijk. Mensen die doorgaan in deze of vergelijkbare zonden kunnen Gods koninkrijk vergeten. Toch is bekering ook mogelijk. Dat weten de Korintiërs, want sommigen van hen waren ook verstrikt geraakt in deze zonden. Toen zij tot geloof in Christus kwamen hebben zij deze zondige levensstijl afgezworen. In de doop werden zij “gereinigd” (lett. “afgewassen”), wat ook inhoudt dat zij apart gezet werden voor God (“geheiligd”) en rechtvaardig verklaard doordat Jezus Christus voor hun zonden aan het kruis stierf. Geloof betekent inderdaad een radicaal afzweren van een leven in zonde. Het betekent echter niet dat men niet meer struikelt (de Korintiërs zelf waren verre van volmaakt!), wél dat men oprecht de zonden in het leven bestrijdt en met verboden relaties kapt.

Hoewel deze lijst van zondaars niet dezelfde is als die in 1 Kor. 5:10 of 5:11, is het opvallend hoe prominent de plaats is die gegeven wordt aan seksuele zonden, zowel hier als in de andere lijsten. Paulus gaat verder in dit hoofdstuk door zich toe te spitsen op deze zonde. Het was kennelijk ook iets waar een aantal Korintiërs mee worstelde en dat is niet verbazend. Wat God als een krachtig en mooi geschenk aan de mensen gegeven heeft wil Hij beschermen door middel van het heilig huwelijk. De duivel staat nog altijd op de loer, ook in onze tijd, om via de deur van de aantrekkingskracht van dit geschenk, mensen van God af te trekken en buiten Gods koninkrijk te houden.

Paulus geeft een aantal overwegingen om ons te overtuigen dat wij ons verre van alle vormen van seksuele zonde behoren te houden. In v.15 geeft hij ons zijn eerste overweging. Hij herinnert ons eraan dat wij deel uitmaken van het lichaam van Christus. Het is voor Paulus ondenkbaar dat een lichaamsdeel van Christus bij Christus zou blijven horen, terwijl het met een ontuchtige verbonden wordt. Een *tweede* overweging volgt in de verzen 16-17. Paulus denkt terug aan Genesis 2:24 waar God stelt dat een man en vrouw in het huwelijk elkaar gegeven worden om “één vlees” met elkaar

te zijn. Maar de lichamelijke eenwording met een verboden seksuele partner weersprekt de eenwording van de gelovige met Christus door zijn Geest.

Deze twee overwegingen moeten ertoe lijden dat wij aan Josef denken, die ooit sterk verleid werd door het aanbod van Potifars vrouw om met haar naar bed te gaan (Gen.39). Josef “vluchtte” voor deze zonde. Hij rende hard weg. Paulus gebruikt precies de woorden uit dit verhaal wanneer hij zegt: *Ga ontucht uit de weg!* (v.18). Het is ook op dit moment dat Paulus ons doet weten dat seksuele zonde een bijzondere inbreuk doet op de integriteit van ons lichaam. Mede daarom is er zo veel nadruk op deze zonde in zijn brieven (en in heel de Bijbel). Zoals Paulus dat zegt: *Geen enkele andere zonde die een mens kan begaan tast het lichaam aan, maar wie ontucht pleegt zondigt tegen het eigen lichaam.* Wij moeten hier niet gelijk denken aan allerlei psychische effecten of lichamelijke aandoeningen die kunnen optreden bij seksuele zonde (al zijn deze risico's uiteraard wel aanwezig). Paulus denkt zelf nog aan wat God gesteld had in Genesis 2:24, “de twee zullen één vlees worden”. Volgens God betekent geslachtsgemeenschap tussen twee mensen dat je één lichaam wordt. De integriteit van het lichaam wordt hierdoor geweld aangedaan. Dit zet seksuele zonde *in Gods ogen* geheel apart van alle andere zonden.

Paulus brengt vervolgens een laatste overweging in die bij ons een sterke oproep doet om de verleiding tot deze zonde krachtig te bestrijden. Gods Geest komt namelijk in ons wonen en maakt ons lichaam tot een heilige tempel van God. Dat betekent dat zonde tegen ons lichaam dezelfde zwaarte heeft als heiligschennis. Wij mogen bedenken wat het Jezus Christus gekost heeft om ons bij God te brengen. Hij heeft het mogelijk gemaakt dat wij de status van Gods eigendom krijgen! Hij heeft met zijn eigen bloed betaald! Om het in de woorden van de brief aan de Hebreëen te zeggen (12:4): *Hebt u in uw strijd tegen de zonde uw leven al op het spel gezet?* Laten wij met alles wat in ons is, in de kracht van Gods Geest – bij aanhoudend bidden – er alles aan doen om God eer te bewijzen met ons lichaam.

Stellingen en vragen

1. Hoe kan je als kerkelijke gemeente de boodschap van Paulus in 1 Kor. 6:9-11 het best duidelijk maken? Is dit duidelijk voor de mensen in jullie gemeente?
2. Welke van de overwegingen van Paulus heeft de meeste zeggingskracht voor jou in de strijd tegen seksuele zonde?
3. Door naar porno te kijken word je niet één vlees met iemand. Waarom is dit dan zo verkeerd? (zie ook het 10^e gebod en Lev. 18:6vv. Waar je steeds in de NBV “geen gemeenschap hebben” leest, staat er letterlijk “de naaktheid niet zien”)
4. Kun je een aantal praktische maatregelen bedenken om de verleiding (tot porno of andere seksuele zonden) tegen te gaan? Durf je deze maatregelen op jezelf toe te passen?
5. Als je “weet” dat je straks met iemand gaat trouwen, is het dan zo verkeerd wanneer je alvast met elkaar naar bed gaat? (zie Exod. 22:15-16 NBV, andere vertalingen vv.16-17)